

Viborg bør lære af de gode eksempler

Nej, hvor er jeg glad for, at du bringer den offentligt betalte kørsel på banen i dagens avis, Søren Gytz Olesen. I de fem gamle Salling Kommuner brugte vi to år på at skabe et kørselskoordineringsprojekt, som havde til formål at sikre, at der kunne ydes samme service overfor borgerne men med mange millioner kroners besparelse til følge - ved omtanke, koordinering og sund fornuft.

Fra den nye kommunes start har jeg talt varmt for, at vi skulle bruge noget af alt det materiale, der blev til i den periode, som dygtige folk i VAFT havde udformet. Desværre blev skolekørslen slet ikke medtaget i den nye kommunes første budget med det til følge, at udgifterne på området er blevet helt ustyrlige, for udgifterne har været støt stigende i alle årene. Men nu sker der forhåbentlig noget, og vi kan alle glæde os til at få resultatet af det arbejde, der er sat i gang på området. Jeg har bedt om, at man nøje ser på de kommuner, der har indført kørselskoordinering, og om det er muligt, vi kan trække på deres erfaringer.

Så nævner du, at Venstre baserer sin viden om udlicitering på gisninger. Men det er ikke udlicitering, Venstre anbefaler, det er konkurrenceudsættelse af egnede kommunale opgaver, hvor kommunen også selv kan byde ind og få opgaven. På den måde sikres det, at vi får de ydelser, vi ønsker til den bedste pris.

Selvfølgelig ville vi ikke drømme om at gisne eller tale uforpligtende. Vi har set mange gode eksempler i Sverige, hvor de i mange år med held har kunnet spare rigtig mange penge ved at få udført offentlige opgaver enten af kommunen selv eller af andre aktører. Venstre foreslår, at vi konkurrenceudsætter opgaver for halvdelen af det potentiale, der skulle være i Viborg Kommune til at konkurrenceudsætte - ifølge de der har forstand på det - og det er klart, at der ind imellem kan komme nogle fejlskud.

Jeg kan da mere mig lidt over al den magt, du tillægger mit virke i børne- og ungdomsudvalget. Jeg skal ikke sige: "Gid det var så vel", men man kunne somme tider godt ønske sig at konstitueringsflertallet var nemmere at få i tale, for så ville tingene nok komme til at se helt

anderledes ud, da det gode demokrati har flere elementer i sig, end at det er flertallet, der styrer.

Om jeg vil fremstå som bannerfører for skolerne? Hvis det er at sætte fokus på et skolevæsen, som efterhånden er trådt så meget under fode, som tilfældet er i Viborg, og man vil gøre alt det, der er muligt for at få skabt tålelige og normale forhold på området og ikke mindst tryghed for de, der har deres arbejde der, så gerne for mig.

Vi har det laveste udgiftsniveau pr. elev af landets 98 kommuner, men vi har en rigtig god politik på børne- og ungdomsområdet beskrevet i "Lys i øjnene". Venstres mål er, at alle i byrådet kan blive enige om, at få skabt en balance imellem de to ting. På den måde kan skolerne få mulighed for at leve op til de visioner, som politikerne i byrådet - i enighed - har truffet beslutning om, og der kan blive ro om de økonomiske rammer for skolerne fremover.

Venlig hilsen

Lea Flarup

medlem af børne- og ungdomsudvalget (V)

Fyrrevænget 1

7850 Stoholm