

24. maj 2017

Så kom dagen endelig , hvor jeg skulle have den sidste behandling og en lægesamtale umiddelbart før, hvor jeg skulle oplyses om resultatet af scanningen den 10. maj.

Men Aarhus kom os i forkøbet fredagen inden, da jeg fik en besked i e-boksen om at komme til samtale dernede den 24/5, da Herning allerede havde henvist til operation på grund af de fine tal, som medicinen havde bevirket. I Aarhus havde de så lige overset, at det var den dag, jeg skulle have sidste behandling, så samtalen blev ændret til den 30. maj. Krydser fingre!



Camilla og Christine var lige kommet til Vile aftenen inden til "TØ" komsammen. På billedet ses, hvad der mødte velkomstkommiteen, da de kom: 3 blomster til tre mødre og så den flotte mor- ballon, som Cecilie havde erhvervet på Strøget. Det var en ankomst med maner! Med sig havde de endvidere en pakke fra Caroline, som havde været på studieophold i Avignon en uge, og den indeholdt ægte fransk nougat :-). Det medfølgende kort gav anledning til et par blink med øjnene :-). Ib er vanen tro både butler og kok, når han er hjemme til vores "TØ"!



Camilla gik ind på min journal, og hun "oversatte" de lægefaglige ting til os, så det blev ikke på kanten af stolen med hævede skuldre, jeg sad til samtalen i Herning i onsdags :-). Sidste behandling gik efter forholdene godt, men tog lang tid grundet noget teknik med den port, hvor medicinen skulle drøppe igennem. Det virkede kun, hvis jeg lå på venstre side. Nå, men nu er det historie, og jeg glæder mig til at få fjernet den port, selvom den nu ikke generer - blot minder om en tid med gener.

Der var frisk vind over Limfjorden til en, en vidunderlig "TØ", og vi nåede det hele: fik nydt solen, to gange fjordbadet, løbet, cyklet, gået yndlingsturen, set en hårrejsende film, som vi bød vores butler med på, "Thelma og Louise", som var blevet indkøbt i den blå avis for kr. 20, og det var den værd, selvom det blev sent 😊. Hvis der er nogen, der vil arve den, så gælder først til mølle! En meget ung Brad Pitt spillede med. Mange gode snakke under afslappede former og benene oppe til en god bog. 😊



I de to dage, der var imellem TØ og sidste Herning besøg, lykkedes det husherren både at nå til svømmestævne med Lars Peter og løbestævne med Cecilie, inden han satte kursen mod Søllerød, hvor han skulle passe de to prinsesser der et par dage.





Mine behandlinger har strakt sig fra 9/12 2016 - 24/5 2017 og ca. hver 14 dag har vi åbnet to låger i Rasmus og Cecilies røde kalender. Undskyld mig, men at de to kreative børn i december måned af alle, kunne finde tid til og finde på alle de små historier, er da beundringsværdigt. Tusind tak for den gestus, som hver gang gik til hjertet, og som var med til at gøre førstedagen lidt mindre tung.



Vi fik altid nogle gode snakke om emnerne, og morede os godt. Nu den sidste her med cigaretterne, skulle jeg lige have gentaget af Ib, for nok har jeg hørt den nogle gange, men det er Ib selv, der har fortalt børnene om episoden. Når vi kommer forbi en byggeplads eller noget gravearbejde, så er det helt sikkert, at Ib lige skal undersøge, hvad der er ved at blive lavet. En dag i anden klasse, da han var på vej til skole, så han nogle mænd, der stod og gravede på Trekronevej. Han skulle lige hen og inspicere, men blev så spurgt, om han ikke lige kunne hente en ti stks. pakke cigaretter. Han fik penge med, men da han skulle forbi skolen, så han, at eleverne var ved at gå ind, og tanken om alle de skæld ud, han ville få, hvis han kom for sent gjorde, at han løbe ind sammen med

klassekammeraterne med pengene men ingen cigaretter. Efter skoletid løb han ned for at se efter mændene, men da var de gået hjem.

Hende med blyanter, der var skarpere end knive sad nu på sidste række. Vi var kun to piger i klassen, og specielt i fysiktimerne, hvor Holm talte om biler med drengene, så kunne vi få ordnet en masse ting dernede bag ved. Værre var det i fransktimerne, men det er en helt anden i historie, og dem er der en del af efter tre år i samme klasse ;-). Men da vi var på ekskursion på Bornholm, sad jeg med en kniv og lavede dette mønster på en gul Viking blyant, som så var klar til at blive spidset!



Blyanten er nu 57 år gammel, og i år har vi 55 års studenterjubilæum. Billederne er fra vores 50 års jubilæum, der blev holdt på Sofienholm på en skøn sensommerdag. Der var fire af drengene, der var forhindret i at komme.

