

29. juli 2017

Der var en pæn ventetid på Rigshospitalet. Meldingen lød på mere medicinsk behandling før evt. operation. Camilla og Christine var med os derinde, og det bevirkede, at vi fik stillet alle de relevante spørgsmål. Vi fik at vide, hvorfor der ikke kunne opereres nu, og at Rigshospitalet stod til rådighed, hvis en operation kom på tale.

Vi ved, at de dygtigste i landet (måske i hele verden) til den slags operationer er der. Så det var betryggende. Jeg vil hurtigst muligt blive indkaldt i Herning, og så må vi se, hvad vi kan blive enige om.

Dagen inden hentede Peter Camilla i lufthavnen (hele familien havde været på surf ferie i Marokko) og kørte hende ud til Christine og undertegnede til en lille "TØ" med havbad, spa og hyggeligt samvær i et halvt døgn.



Det varmede mit hjerte, at alle fem børn og svigerbørn kunne nå frem til en lille forfriskning på Den Gule Cottage, efter at vi havde været på Rigshospitalet.



Derefter tog vi på besøg hos den nyslåede "tipoldemor" (min faster Ingeborg) til Liv, som havde set dagens lys samme dag.



Efterfølgende havde Christine og Camilla noget, de ville vise os i Rønnebærhaven i Værløse, og vi nåede lige at kunne afslutte dagen i Østsjællanders Bridgecenter i Køge, hvor vi vandt et par flasker rødvin og gik pænt ned i handicap.

Sidst glemte jeg at sige TAK for alle de hilsner, i form af breve, på mails og på beskeder, jeg har fået, som jeg ikke har nået at svare på. I skal vide, at hver eneste en har gjort mig meget glad.

Vi havde fra start af hele august (september) fyldt med aftaler: golf med Tom og Catherine og Møller-Jensens, Bridge i Agerskov, 55 års studenterjubileum, fri-uge med vores fem børn og fætter-kusinetræf i Brabrand. De næste uger vil vise, hvad vi kan være så heldige at kunne komme af sted til.