

11. august 2017

Var til samtale i Herning sidste fredag, og den dag blev der bestilt tid til en PET scanning for nøjere at se, hvordan det indre forholder sig, og den blev foretaget i går. På tirsdag (15/8) skal vi så til samtale om resultatet. Overlæge, Rene, satte i udsigt, at han på baggrund af vores samtale om fredagen, ville have mulighed for at komme med flere behandlingsforslag.

Sideløbende er der så taget store beslutninger, hvortil kimen blev lagt, da vores døtre - efter turen ud til den nyslåede "tipoldemor" - min faster Ingeborg - sådan rent tilfældigt ville vise os et rækkehus, der var til salg i Rønnebærhaven i Furesø Kommune, som jeg nævnte i sidste opdatering. Lang historie kort: For en gang skyld har vi handlet hurtigt, for i løbet af de 14 dage, der er gået, har vi - efter 45 dejlige år i Stoholm - valgt at sætte vores hus i Stoholm til salg og er nu tæt på at afslutte købet af et (andet)rækkehus i Furesø Kommune, beliggende i området ved den gamle flyvestation i Værløse.

Alle fem børn har været meget aktive i processen. De har længe ønsket, at vi skulle flytte tættere på. Nu gælder det så om at holde tungen lige i munden og visualisere de 255 kvadratmeter, vi har nu ned til 135. Uha, det bliver svært og en udfordring af de helt store. Heldigvis har vi sommerhuset, som nok "må holde lidt for". Nina, den anden pige i vores gymnasieklasse skulle, da hun havde mistet sin mand sidste år, gå fra 485 kvadratmeter til 123, så når vi begynder at "jamre", så tænker vi på, at du klarede det, Nina!



Billederne er fra vores 50 års studenterjubilæum, som blev holdt på Sofienholm. Nina og jeg og ni fremmødte ungersvende fra Y-klassen

Da vi skulle over og besigtige huset i sidste weekend, holdt vi pause i Odense, hvor Sofie havde bagt de lækreste muffins, som vi nød i haven. Lars Peter og Christian (Jacob) kørte så med til København for at kunne være med til fremvisningen om søndagen, hvor der også var et andet hus i Farum, vi skulle se på. Desværre var Christines fly fra USA, hvor hun havde været i arbejdsmedfør, forsinket i to døgn, så det var kun fire af børnene, der kunne møde op. Det tog Christine revanche for! Da hun hen på eftermiddagen kom hjem med jet lag og det hele, cyklede hun sammen med Camilla og Ib op for at inspicere huset ude fra. Om aftenen samledes vi nede hos Camilla og Jørgen til Ibs mørbrad med krydderurter og grillede gulerødder og spidskål m. m. Liva havde bagt den dejligste chokoladekage og æblekagen af de hjemmehøstede æbler "fik også ben at gå på".

Det sjove er, at alle børnene kender området ved flyvestationen rigtig godt, og da vi om lørdagen så på husene udefra med Christian ved rattet, kunne han fortælle om alle de træer, han havde fældet her og der, hvor der lå en skjult bunker med kunstskatte og hvor den og den boede. Det var fra hans tid som forstkandidats studerende, han kom til at kende området som sin egen bukselomme. Vi fik et godt kendskab til området deroppe, og i cykelafstand ligger huset ca. 7 km. fra døtrenes boliger, som begge ligger på Birkevang i Hareskoven. Men også Thomas og Peter bor relativt tæt på.

Vi har fået spillet en del bridge til åbne huse - både på Sjælland, Fyn og i Jylland - for at få tankerne ledt væk i de ventetider, der har været. Tirsdag aften, efter at vi havde skrevet salgspapirerne under til huset i Stoholm, hvor vi spillede i Silkeborg og fik en førsteplads i vore række med pæn handicapnedgang. I aftes mens vi ventede på, at vi kunne kalde os husejere i Furesø Kommune, spillede vi på Mors, og det samme skete i Silkeborg i tirsdags. Men ellers går det jo i bridge som så meget andet i livet op og ned, det er bare så dejligt, når der er lidt medgang :-)



