

## Kvalitet og fleksibilitet i børnepasningen

Den danske model på dagpasningsområdet er formentlig den bedste i verden, udtalte OECD-eksperten, John Bennett, for et par år siden.

Hans baggrund for at komme med den udtalelse var, at han havde været leder af en undersøgelse af dagtilbud i 20 lande, og sammen med andre eksperter havde han analyseret på fem områder af børnepolitikken: det økonomiske, det sociale, det uddannelsesmæssige, det politiske og børns trivsel.

På alle fem områder ligger Danmark højt, sær på det sociale aspekt er Danmark i særklasse. "I er ekstremt gode, fordi I har fokus på omsorgen for og opdragelsen af små børn – særligt de udsatte børn, familierne, lokalsamfundene og ligheden imellem kønnene", udtalte han.

Endvidere roste han den børneorienterede stil, hvor der er tid til barndommen, hvor der er et stærkt fokus på ustrukturert leg, på udeliv og børnenes egen leg – og hvor der er respekt for naturlig læring.

Helt ærligt, så varmer det at høre om den fine placering. I Venstre mener vi dog, at vi aktuelt har en udfordring på dagpasningsområdet, som det er på tide at tage op. Den handler om fleksibilitet.

Hvis man for et øjeblik betragter forældrene som kunder i butikken med børnepasning, så er der for nuværende ikke så mange varer på hylderne hvad angår forskellige åbnings- og lukke tider og antallet af pasningstimer. De varer, der fylder hylderne, er ensartede, men forretningen er flot og rummelig.

Der bør komme flere varer på hylderne. Varesortimentet skal være i takt med de varer, der er efterspørgsel på. Specialvarer enkelte gange eller fast burde også kunne bestilles i god tid – selvfølgelig forbundet med ekstra udgifter for kunderne.

Forældre skal ganske enkelt have mulighed for at få passet børnene i den tid, der passer med deres arbejdstider. Det kan ikke være rigtigt, at forældrene skal være så pressede, som mange reelt er, når de suser af sted for at nå afhentningen, som jo burde være en afslappet og glædelig affære.

Med den omtalte høje kvalitet vi har på dagpasningsområdet, så burde det være muligt at bryde med systemtænkningen og give forældrene den fleksibilitet, der skal til for at hverdagen kan gå op.

Flere kommuner har vist vejen, og det skal være mit ønske, at vi i Viborg Kommune kan blive parate til at finde den bedste af løsningerne på området – en Viborg model - i et tæt samarbejde med forældrene, institutionerne og fagforeningerne.

Venlig hilsen

Lea Flarup

medlem af Byrådet i Viborg (V)

Fyrrevænget 1

7850 Stoholm