

## Båltale Sjørup ældrecenter 23/6 1999 kl. 19.30.

I midsommervisen beskriver Drachmann så smukt de traditioner, der på forskellige årstider betyder så meget for os....

*Julen.... når den tænder stjernen i træet med glans i hvert øje,*

*Forårets komme, som bebudes af fuglenes sang .....når om våren hver fugl....*

*Høsten når den er i hus.....vi kranser dit navn, når vor høst er i lade....*

*Men den skønneste krans bliver dog din Sankte Hans, den er bunden af sommerens hjerter så varme så glade ...Det fremkalder minder om midsommerdage med: Sol, varme, glæde og kådhed - grønne marker og enge enten badet i sollys eller dugfriske efter en tiltænkt regn.*

*Derfor elsker vi vort land mest ved midsommer når hver sky over marken velsignelsen sender, når af blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gave til flittige hænder.*

I disse linier bliver vi mindet om, at regnvejr kan være en velsignelse, der signaleres frodighed, arbejdsomhed og retfærdighed.

*....men mod ufredens ånd vil vi bålet tænde: Hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde.*

Ingen accept af ondskab, der skaber ufred. men en tro på at med det gode når man langt og ....at freden kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde.

Sankt Hans dag var oprindeligt en helgendag for Johannes Døber, og der findes en masse spændende beretninger omkring sankt Hans med overnaturlige hændelser, specielle helbredende planter og kilder osv. Alt det vil jeg ikke komme ind på, da jeg gerne vil benytte lejligheden til at komme ind på andre emner. Det er dog tankevækkende, at det først var i 1800 tallet, at man begynde at brænde symbolske hekse af. Indtil da var det levende hekse, der ifølge overleveringerne fløj ad Hækkenfeld og Bloksbjerg til.

Det er første gang, jeg har den glæde at kunne være til stede her på Sjørup Ældrecenter til jeres Sankt Hans fest. Det er ikke fordi jeg ikke har fået invitation hertil, men da vi har et par tvillinger, der har fødselsdag omkring det her tidspunkt, så har det i mange år været tradition, at vi samlede familien netop på dette tidspunkt.

Jeg har en god veninde i Stoholm, som lige er fyldt 97 år. Vi lærte hinanden at kende, da hun gik til engelsk hos mig for 25 år siden, og det var begyndelsen til et årelangt og for mig dyrebart venskab. En ansat på Birkegården fortalte mig i aftes, at hun kunne oplyse mig om, at den samme følelse havde Dorthea omkring vort venskab

Rigtige venner, hvad er det der kendetegner det at være det? Ja, alder er i hvert tilfælde ikke nogen hindring.

Daniel Bohr forsøgte sig engang med en definition på venskab contra bekendtskab. Overfor venner behøver du ikke at iklæde dig en masse gevandter, tage maske på, overfor venner kan du være lige akkurat som du er. Du føler dig tryk blandt venner, og du har tillid til dem.

I det kommunale system er det mit ønske, at vi kan få opbygget "venskabslignende forhold"

imellem virksomhederne, hvoraf Sjørup Ældrecenter er en af dem, og så det politiske system. Forstået på den måde, at den nødvendige tillid og tryghed kan blive de bærende elementer i samarbejdet.

Jeg er fuld af beundring for den måde, kommunens personale indenfor ældreservicen har taklet alle de omvæltninger på, som der har været på ældreområdet de seneste år. I den store brugerundersøgelse, der blev foretaget her i foråret viste det sig, at på trods af al den utryghed og uvished, der uvægerligt måtte have været i omstruktureringsfasen, så kom personalet ud af tumulten med en fin karakter i form af en stor tilfredshed hos brugerne. Det var flot klaret både af personale og af ledelsen.

Det skal i parentes lige nævnes at brugerbetyrelserne og politikerne faktisk også fik en god karakter i undersøgelsen.

Men nu må vi jo aldrig forledes til at tro, at fordi det går godt, så kan vi alle slappe af. Nej, ældreservicen vil altid være i bevægelse, for vi vil altid sammen kunne sætte os det mål, at gøre det lidt bedre, end det er nu.

Goethe sagde: Man skal altid ville yde lidt mere end, man kan .....Vi skal fra politisk side blive bedre til at informere, forklare og synliggøre. Vi skal vise os værdige til den omtalte tillid fra jer, og vi skal for en hver pris melde så klart ud, som det er muligt, og helst så hurtigt, det kan lade sig gøre.

Hvad skulle så al den forandring til for? Var det ikke godt nok, som det var?

Både ja og nej.

Fra politisk side var det et ønske for os

- 1 at der blev mulighed for at personalet kunne bruge mere tid sammen med brugerne. Vi kalder det ATA tid
- 2 at der skulle være så få personer omkring brugerne som muligt
- 3 at den tildelte praktiske hjælp skulle revurderes med jævne mellemrum

Ad 1

Angående vores ATA tid, så er det gået pænt fremad i de 3 år vi har målt på den, og vi vil fortsat have det mål, at personalet kan få så meget tid sammen med brugerne som muligt. Den enkelte bruger og personalet finder så sammen ud af, hvordan tiden udnyttes bedst muligt.

Ad 2

Så få personer omkring brugeren som muligt. Der vil altid skulle afløse på ved sygdom, ferie og kurser, og social & sundhedselever skal der også være plads til. De er jo en slags lærlinge. Det er nødvendigt at forklare disse sammenhænge for brugerne.

Ad 3

Det er meget vigtigt, at vi bruger vores ressourcer således, at vi altid vil kunne yde hjemmehjælp til de personer, der ikke selv kan udføre de praktiske opgaver i hjemmet.

Det er da heldigvis sådan, at en bruger kan få det bedre, og vi ved jo alle, at det at kunne klare sig selv, det er det vi alle allerhelst vil. Derfor er hjemmehjælpernes opgaver også at yde hjælp til selvhjælp og forsøge at få vinklet de praktiske opgaver i hjemmet sådan, at den enkelte bruger har mulighed for i så høj grad det er muligt at udnytte egne evner indenfor husets fire

vægge.

Åkjær skulle have sagt : At man "lever" kun, når man arbejder. Derfor er det vigtigt, at vi ikke i bare godhed som offentligt system går hen og fratager den enkelte bruger deres muligheder for at "leve".

Arbejde kan i denne forbindelse bestå i alt fra en fysisk indsats til det at være den, der tager stilling til, hvordan frikadellefarsen skal røres, og hvad den skal indeholde.

Derfor har vi indført en løbende revurdering af hjemmehjælpstildelingen med det mål at de, der ikke selv kan skal hjælpes og de, der er så heldige, at de selv kan, ikke skal fratages den glæde, det giver at kunne tage vare på sig selv i det omfang, de kan det.

Det er sundt at holde sig i gang, og jeg ser med glæde på alle de gode tiltag, som eksperterne i ældreservicen er kommet med for ældre på tværs af kommunen: Bocciaturnering, cykelløb og andre træf.

Den samværdsfølelse, der herved skabes kan, i dyster med andre jævnbyrdige, nemt føre til at vi glemmer vores skavanker for et øjeblik og så leger med så godt vi kan - til glæde for os selv og for andre.

Vi skal huske på, at voksne og ældre mennesker jo blot er børn og unge, der har en del år på bagen, har oplevet en masse år, fået en god del erfaring og måske også har fået lidt slidtage.

Alt dette taget i betragtning, så er der aldrig nogle der vil blive for gamle til at lege, danse og synge. Det siges, at verdens mest betydningsfulde forskere har måttet erkende, at hvis de med jævne mellemrum holder nogle "legepauser", så går det meget bedre med forskningen. Det skulle klare hjernen at blive revet lidt ud af den daglige trummerum, at lege og at more sig i samvær med andre.

Et helt enestående kapitel herude er jeres nye gårdhave, Hjertelig tillykke med den. Jeg var til 50 års fødselsdag på Samsø, da I havde indvielse af den. Men jeg har i rost resultatet, hvor jeg har kunnet komme til det, også måden den er blevet til på, som er en uvurderlig indsats, der er ydet fra alle dem, der har været involveret i projektet. Vi er som kommune opmærksom på, at I har sparet os for en god sum penge i den anledning. Min mand kom da også til mig forleden, da han havde været på besøg herude, og sagde, at jeg ikke havde overdrevet, når jeg havde omtalt jeres gårdhaveprojekt.

Til slut vil jeg rette en tak til Sjørup Ældrecenter, dens ledelse, brugerbestyrelsen og personalet med tak for godt samarbejde i årene, der er gået.

Når socialudvalget har været på besøg, har vi altid følt os velkomne her. Vi har haft nogle gode diskussioner, og vi har lært hinanden bedre at kende. Det tror jeg på er godt for os, når vi skal tage imod de udfordringer, som fremtiden uvægerlig vil byde på, for vi har jo alle det samme mål, nemlig at give de af vore medborgere, der har brug for hjælp, så gode og trygge livsvilkår som muligt.