

## Fællesrådsmøder.

Hvordan fremmer vi bedst de grundlæggende kundskaber (læsning, skrivning, matematik)?  
Kan vi gøre mere for, at forældrene får bedre indblik og indflydelse på deres børns skolegang?  
Hvilke signaler sender eleverne til os?  
Skal de fra ministeriet nyligt udsendte læseplaner for de forskellige fag tilpasses skolerne i vores kommune?  
Skal vi have nye skolemøbler på skolerne?  
Hvilken plan skal vi lægge for investering af tidsvarende EDB maskiner på skolerne?  
Hvordan står det til med lærernes efteruddannelse.  
Kommunens overordnede målsætning for skolerne, ressourcestyring og kvalitetsudvikling.  
Yderligere decentralisering til skolerne (Lønkronerne med ud)?  
Evaluering af den nyligt afholdte børnefestival.  
Nye tiltag?

Ovenstående kunne være nogle af de punkter, man kunne forestille sig på en dagsorden på et Fællesrådsmøde imellem de 5 skolebestyrelser i Fjends Kommune og kulturudvalgsmedlemmerne. På disse møder skulle alle skolerelaterede emner kunne sættes på dagsordenen.

Folkeskolen er hele tiden i bevægelse og jeg tror på, at det ville være af stor betydning, hvis vi politikere jævnligt fik mulighed for at lade os rådgive af bestyrelserne om vitale skolespørgsmål. Jeg tror på, at man via en fordomsfri debat ville kunne opnå at få større indsigt og bedre gensidig forståelse. Det er et godt grundlag at skulle træffe politiske beslutninger på. Som det er nu, mener jeg at bestyrelserne og politikerne lever hver deres liv.

På kulturudvalgsrådet i maj 1994 havde jeg foreslået, at vi forhørte os på de fem skoler, om de var interesseret i, at man 2 gange om året holdt formaliserede Fællesrådsmøder imellem skolebestyrelsesmedlemmerne og politikerne. Der var ikke tale om en form for ny skolekommission, men om et forum til udveksling af ideer og visioner og med rådgivende kompetence. At møderne skulle være formaliserede, dvs fastlagte med kendte datoer, ville betyde, at alle havde mulighed for at prioritere disse møder. Der skulle selvfølgelig kun afholdes møde, når der var noget af interesse at holde møde om. Det er altid nemmere at aflyse et møde end at indkalde til et med relativ kort varsel.

Et år senere, august 1995, kom høringsvarene på kulturudvalgets dagsorden, og de dannede ikke umiddelbart baggrund for, at man på nuværende tidspunkt fra kulturudvalgets side ville foreslå oprettelse af et fast fællesrådgivende organ. Det er en kendsgerning, at det praktiseres med stor succes i mange kommuner i landet, og de steder, hvor det ikke fungerer så godt, er der gerne en åbenlys grund dertil.

Jeg kan kun dybt beklage, at Fællesrådsmøderne ikke er blevet en realitet i Fjends kommune. Ikke fordi der ikke er nok møder at gå til, men fordi jeg helt grundlæggende mener, at det ville kunne medføre større kvalitet i de skolepolitiske beslutningsprocesser.

Lea Flarup  
Medlem af Børne- og Kulturudvalget.